

Nieuwsbrief 02

Beste leden,

Het is weer eens tijd voor een nieuwsbrief van het Free my Lungs-front, het tweede exemplaar in het fraaie nieuwe kleedje waarvoor onze penningmeester en meestervormgever Nick gezorgd heeft. Visueel wordt u dus ongetwijfeld op uw wenken bediend en hopelijk kan ik u ook nog wat boeien met een begeistertend betoog.

Allereerst wil ik u wijzen op onze volgende activiteit, die een ware must is voor de fijnproevers onder ons. **ZATERDAG 25 MAART** organiseert Free my Lungs namelijk opnieuw zijn rookvrije **WERELDBUFFET**. Onze koks zullen u naar de culinaire hemel leiden met de meest verrukkelijke gerechten uit verschillende werelddelen! Naast een uitgebreid buffet wordt er voor iedereen ook een dessert voorzien en in de prijs is ook een drankje inbegrepen. De prijs voor dit eefestijn bedraagt voor leden een schamele **12 euro**. Jongeren onder de 12 jaar betalen amper **8 euro** en niet-leden kunnen hun buik goed vullen voor 15 euro.

De vele mensen die er vorig jaar op de eerste editie bij waren, kunnen getuigen over de geweldige sfeer die er tijdens deze avond hing. Dit jaar hebben we als locatie geopteerd voor de uiterst gezellige feestzaal van het **Sint-Jozefinstituut** in de Robianostraat 11 te Borsbeek. Deze locatie is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.

Op voorhand inschrijven is verplicht en er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wil u zich dus laten leiden op een wonderlijke, gastronomische reis door verschillende continenten, dan dient u zich te reppen! U kan het bedrag de avond zelf cash betalen, maar liefst hebben we dat u de geldsom stort op ons **rekeningnummer 143-0614600-12**. **Het Free my Lungs wereldbuffet, je gaat voor zijn smaak en zijn sfeer! Niet te missen!**

Sommigen onder u waren er misschien bij, anderen hebben het spektakel gemist: het grote Free my Lungs **rookdebat**. Een 50-tal aanwezigen kwamen, zagen en overwonnen de koude. Onze vzw had zijn huiswerk goed gemaakt: zowel langs de rokerszijde als de niet-rokerzijde waren er ijzersterke debaters. Enkel Jean-Pierre Van Rossems bijdrage was uiterst pover. Na 10 minuten had de man het reeds gezien en vertrok met de noorderzon. Moderator Herr Seele trachtte de teugels strak te houden en hield er een strak tempo op na, zodat het geslaagde debat misschien net iets te vroeg eindigde. (lees verder volgende blz.)



Ook nu zit onze vereniging zeker niet stil. We blijven continu nieuwe plannen lanceren om te strijden tegen de schadelijke sigarettenrook. Momenteel werken we een **educatief project** uit, gericht op kinderen van de lagere school dat hen wijst op de kwalijke gevolgen van roken. Onze educatief verantwoordelijke Inge zou hiervoor zeker de nodige hulp kunnen gebruiken. Als u zich dus geroepen voelt om een handje te helpen, aarzel dan niet om ons te contacteren! (frans@freemylungs.be of antwoorden op deze mail)

Verder willen we ons blijven focussen op de **sensibilisering**. De eminente reclameman Philip Maes heeft ons een schitterend reclamefilmje bezorgd. Dit zouden we graag tot in de huiskamer en in bioscopen brengen. Helaas kost het een pak geld om dit te uit te voeren. Wie wil, kan ons hierin ondersteunen door een **gift** te doen. Meer informatie hierover vindt u op onze website <http://www.freemylungs.be>.

Er zijn nog enkele andere acties waar we op broeden en waar we u ten gepaste tijde over zullen informeren. Op het etentje kunnen we zeker al een en ander toelichten voor wie dat wenst. Hopelijk tot dan!

Free my Lungs wenst u een zonnige lente toe.

Groeten,

Het Bestuur